

Ο Παναγιώτης Τελεβάντος, ο οποίος είναι εκλεκτός μου φίλος και με τιμά με την πραγματική φιλία του για πάνω από 30 χρόνια δημοσίευσε στο ιστολόγιο του ένα άρθρο δικό μου σχετικό με το σεισμό και το τσουνάμι που έπληξαν την Ιαπωνία αυτές τις μέρες.

Ο π. Παύλος έγραψε το εξής σχόλιο: "Μα οι Ιάπωνες δεν είναι Ορθόδοξοι! Τι να πλησιάσουν το Θεό;" Η απάντηση, που εύκολα και αβίαστα αναδύεται από τη ψυχή μας είναι η ακόλουθη:

Ο Θεός δεν μεριμνά μόνο για τους Ορθόδοξους αλλά για όλο τον κόσμο. Μέσα στον Παράδεισο δεν θα υπάρχουν μόνο ορθόδοξοι αλλά από όλες τις φυλές του κόσμου. Ασφαλώς όσοι δεν γνώρισαν τον Ιησού Χριστό και την Εκκλησία Του θα κριθούν, όπως λέγει η θεολογία της Εκκλησίας μας, με βάση το νόμο της συνειδήσεως τους. Επομένως και οι Ιάπωνες, οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει το πραγματικό μήνυμα του Χριστού θα κριθούν και αυτοί όχι με τα μέτρα που θα κριθεί ένας ορθόδοξος, ο οποίος έχει γνωρίσει τον Χριστό αλλά με τα μέτρα, τα οποία του υποδεικνύει η συνείδησή του.

Ασφαλώς και έχει Ιάπωνες οι οποίοι έχουν βαπτιστεί ορθόδοξοι και ανήκουν στο σώμα της μιας, αγίας, καθολικής και αποστολικής Εκκλησίας. Όμως μπορούμε να πιστέψουμε έστω και με την ανθρώπινη μας λογική, πέρα από την πίστη μας στον Χριστό, ότι ο Θεός μεριμνά μόνο για τους ορθόδοξους χριστιανούς; Ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο και έχυσε το αίμα του για κάθε ψυχή, η οποία έζησε είτε θα ζήσει στον παρόντα ψεύτικο κόσμο από τον καιρό του Αδάμ μέχρι και τον τελευταίο άνθρωπο, ο οποίος θα ζήσει πριν την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου.

Επομένως το να θεωρούμε ότι ο Θεός μεριμνά μόνο για τους ορθόδοξους είναι ασφαλώς ατόπημα. Ο Θεός θέλει "πάντας ανθρώπους σωθήναι και εις επίγνωσιν αληθείας ελθείν". Επομένως και από τους Ιάπωνες περιμένει τη μετάνοιά τους από τις οδούς τις αμαρτίας και την μεταστροφή τους στην μία Εκκλησία του Χριστού, δηλαδή στην ορθόδοξη Εκκλησία.

Αυτό είναι και το μήνυμα που φέρνει η Εκκλησία στο σύγχρονο κόσμο. Αυτό είναι και το νόημα της καταστροφής, που έχουν υποστεί και υφίστανται οι Ιάπωνες.

Φαντάζει όμως δύσκολο να μεταστραφούν οι Ιάπωνες στην μία Εκκλησία του Χριστού; Δεν πρέπει να μας εκπλήττει το γεγονός ότι εκεί που δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος και έχει φτάσει πλέον στην απόγνωση μιλά η χάρη του Θεού. Εξ άλλου προ της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου δεν θα έχει άνθρωπο πάνω στον πλανήτη μας που να μην έχει ακούσει το μεσσιανικό κήρυγμα και δεν θα έχει πάρει την ανάλογη στάση ζωής. Είτε κοντά στο Φως είτε μέσα στο σκοτάδι της πλάνης.

Ευχόμαστε ολόψυχα ο Θεός να μιλήσει μέσα στις καρδιές των Ιαπώνων και να γνωρίσουν και αυτοί το πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτή η συνάντηση είναι που καθορίζει πλέον την όλη μας στάση απέναντι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και νοηματοδοτεί τη ζωή μας.

Χριστόδουλος Βασιλειάδης  
Διδάκτωρ θεολογίας - μουσικός